

# De Protestantse gemeente Alkmaar-Zuid

## Samen rondom het Woord van God

Alkmaar is een historische stad met een lange kerkelijke traditie, waar de Protestantse gemeente Alkmaar (PGA) een onderdeel van is. Als gemeente komen wij samen in de Vrijheidskerk, een uniek gebouw dat is gebouwd in de jaren '60. Hier vieren wij onze zondagse erediensten die het kloppend hart vormen van onze gemeente. Deze erediensten kennen verschillende vormen: vieringen waarin een spoor van eeuwen wordt gevolgd wisselen we af met interactieve diensten, Taizé-vieringen en Iona-diensten. De Vrijheidskerk biedt ruimte aan het voortgaande, actuele verhaal van de Bijbel in ontmoeting en viering, wil daarbij omzien naar elkaar, open staan voor de samenleving en daaraan actief een bijdrage leveren.

### Met elkaar verbonden

Verbondenheid is voor ons belangrijk, ook met de mensen die niet meer naar de erediensten kunnen komen. Daarom hebben we verschillende kanalen ingericht zodat ook op afstand de diensten kunnen worden bijgewoond. Verbondenheid is eveneens terug te zien in onze diaconie. Deze werkt Alkmaar breed en zorgt voor een open blik voor de noden dichtbij en veraf, waar mogelijk in samenwerking met andere kerken.

De verbondenheid die bij ons centraal staat reikt over de generaties heen. Er worden regelmatig leuke activiteiten georganiseerd. De taakgroep Jeugd en Jongeren doet dit bijvoorbeeld voor alle jongeren boven de 12 jaar binnen de PGA. Bovendien zijn er voor iedereen filmavonden, gesprekskringen, excursies, wandelingen en creatieve middagen. Voor iedereen, want deze activiteiten zijn niet exclusief voor onze gemeenteleden. Door de activiteiten aan te kondigen via ons kerkblad en online, doen er ook mensen buiten onze gemeente mee en proberen we naar buiten te treden. De Vredestuin, de buitenruimte van ons kerkgebouw, zorgt tevens voor meer bekendheid in de wijk. We proberen een open en gastvrije gemeente te zijn, waar iedereen zich thuis voelt. De Vrijheidskerk is aangesloten bij de Groene Kerken.

### Leren over God

Een aspect waar wij als gemeente aandacht aan besteden is een fijne en veilige omgeving bieden waar je al jong kunt leren over God en Zijn Woord. Iedere zondag wordt er een kindernevendienst georganiseerd. Tijdens de zondagse eredienst gaan de kinderen mee met een begeleider en praten daar over geloof.

Geloof wordt zo veel mogelijk gekoppeld aan de belevingswereld van de kinderen, zodat zij voor zichzelf steeds meer gaan voelen wat geloof voor hen kan betekenen. Naast de kindernevendiensten is er ook een club. Een paar keer per jaar komen daar kinderen van binnen en buiten de kerk bij elkaar om iets moois te maken. Een van de hoogtepunten is de palmpasenviering en de feestelijke knutselmiddag waarin we samen palmpasensterren maken.

## Een vruchtbare toekomst

Al deze activiteiten waarmee wij de verbinding zoeken met elkaar en met onze omgeving, vinden plaats met de hulp van een trouwe groep vrijwilligers. Deze mensen zetten zich met enthousiasme en passie in voor al het werk dat de kerk draaiende houdt. Met elkaar werken we aan een vruchtbare toekomst. Juist hier liggen voor ons nu de uitdagingen. Een werkgroep met de naam de Toekomstgroep heeft mooie doelen voor het jaar 2030 geformuleerd. Vanuit deze visie worden de eerste stappen gezet. Deze doelen zijn beschreven in het document Visie op kerk zijn in 2030. Deze vind je op onze website: [www.pg-alkmaar.nl](http://www.pg-alkmaar.nl)

## Wie trekt er met ons op?

Door de pensionering van onze predikant, hebben wij ruimte voor een nieuwe voorganger voor 0.5-1.0 fte. Gezien de uitdagingen waar wij mee te maken krijgen, zoeken wij een predikant die midden in onze gemeente staat en betrokken en meelevend is voor iedereen die zich verbonden voelt met de Vrijheidskerk. Onze nieuwe predikant weet jong en oud te vinden. Zodoende weet je met een open blik nieuwe manieren van kerk zijn met ons te ontwikkelen, maar houd je ook oog voor bestaande tradities. Door het geven van een actuele boodschap inspireer je onze gemeente en coach je ons tijdens de uitdagingen waar wij mee te maken hebben. Goed kunnen samenwerken met een verscheidenheid aan mensen is belangrijk voor ons. Omdat we een financieel gezonde gemeente zijn, kunnen we tevens actief ondersteunen bij het vinden van passende woonruimte.

Ben jij die verbindende predikant die houdt van een dergelijke uitdaging? Voel jij je geroepen om ons te helpen op de weg naar een vruchtbare toekomst? We horen graag van je!